

Evangeliegemeente De Deur Alphen aan den Rijn*

Beleidsplan (2021 en verder)

*



Voorwoord

De afgelopen jaren heeft voor Evangeliegemeente De Deur Alphen ad Rijn in het teken gestaan van het uitdragen van de visie en missie. Zo hebben we een echtpaar kunnen uitzenden naar Ivoorkust. Voor de komende jaren willen we ons richten op het organiseren van drama en muziek en film activiteiten zowel in onze kerkgebouw als ook op andere locaties. We geven hiermee gevolg aan het uitdragen van de visie en missie.

In lijn met bovenstaande verwachtingen is in paragraaf 1.4 de toekomstvisie nader uitgewerkt.

De hoop is dat het beleidsplan mag bijdragen aan een gemeente waarin een ieder zich thuis mag voelen en dat er tegelijkertijd de ruimte wordt geboden om op zijn of haar manier te groeien in het geloof.

Alphen aan den Rijn, 18 april 2021

Het bestuur

Ipe Toren
Voorzitter

Bas Knijpstra
Secretaris/Penningmeester

Inhoudsopgave

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Evangeliegemeente De Deur | 4 |
| 1.1 Het begin – Wayman Mitchell | 4 |
| 1.2 De Deur Nederland | 5 |
| 1.3 Evangeliegemeente De Deur Alphen aan den Rijn | 6 |
| 1.4 Doel en missie | 7 |
| | |
| 2 Organisatie | 8 |
| 2.1 Belangrijke gebeurtenissen voor een gemeente | 8 |
| 2.2 Algemeen toekomstbeeld 2021-2023 | 9 |
| 2.3 Kerkdienst | 9 |
| | |
| Bijlage 1: Personalia | 10 |
| | |
| Bijlage 2: Organogram & structuur gemeente | 11 |
| | |
| Bijlage 3: Neven activiteiten | 12 |

Evangeliegemeente De Deur

Evangeliegemeente De Deur in Alphen aan den Rijn, maakt evenals haar moedergemeente in Zwolle, onderdeel uit van de Christian Fellowship Ministries (CFM). In dit eerste hoofdstuk zal het ontstaan van de Christian Fellowship Ministries en de Nederlandse fellowship worden verteld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een uiteenzetting van de visie en missie van de Christian Fellowship Ministries, welke gelijk is aan de visie en missie van de Nederlandse fellowship en die van De Deur Alphen aan den Rijn.

Het begin – Wayman Mitchell

Op 9 oktober 1929 werd Wayman Mitchell geboren in Prescott, Arizona. Hij groeide op in een gebroken gezin. Na zijn dienstitijd trouwde hij met zijn vrouw Nelda. Hun eerste kind overleed aan longontsteking. In de periode daarna zetten beiden aarzelend hun eerste stappen richting God. Maar dit werd al gauw een sleur. Pas toen Mitchell op zijn geloof werd aangevallen door een Mormoon, realiseerde hij zich dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om Gods woord te kennen. Toen hij daarop de Bijbel ging bestuderen, ontdekte hij de verlossende kracht van het bloed van Jezus Christus.

Tijdens een kerkdienst in 1955 werd Mitchell na een bekeringsgebed vervuld met de Heilige Geest en begon hij, net als de apostelen op de pinksterdag, in andere tongen te spreken. Dit was een geheel nieuwe en overweldigende ervaring voor hem. Het feit dat hij zelf bijna niets wist over de Heilige Geest en het spreken in tongen, bewees dat God met hem aan het werk was. Op dat moment kreeg hij een profetie; God zou gaan bewegen "in de landen van de wereld en de eilanden van de zee".

Na deze dienst was Mitchell niet meteen de man van de grote opwekkingsbeweging. Hij stopte de eerste maanden zelfs niet eens met roken. Maar God was met hem aan het werk. Zijn roeping om te preken kwam korte tijd daarna. Hij sprak daar met zijn voorganger over en deze gaf hem het advies om naar een Bijbelschool te gaan.

Toen Mitchell op de Bijbelschool kwam, bleek dat helemaal niet te zijn wat hij zich ervan voorgesteld had. In plaats van te leren hoe je zondaren tot bekering brengt, kreeg hij allerlei bestuurlijke theorieën en religieuze doctrines voor zijn kiezen. Het was zelfs zo erg dat velen in de faculteit van de school neerkeken op Goddelijke genezing, de gaven van de Heilige Geest en de opwekkingsbediening. Hij kreeg op school wel fundamentele kennis van Gods woord, maar praktisch was hij onvoorbereid op de dagelijkse realiteit van het leven.

Na de Bijbelschool kreeg Mitchell zijn eerste bediening als jeugdpastor van een kerk in Phoenix. Hij preekte tegen de jeugd over zonde. Maar het enige wat hij daarmee bereikte, was dat de religieuze mensen woedend werden. Preken over zonde en dat nog wel in bijzijn van hun vriendjes. Gelukkig kwam er een aanbieding om een kerk over te nemen in het plaatsje Wickenburg. Dit was een kerk met een problematisch verleden. Hij leerde van evangelisten en andere pastors over het krijgen van opwekking en ontdekte geestelijke waarheden die later sleutels bleken te zijn voor kerkgroei.

Na deze kerk werd Mitchell van de ene 'probleemkerk' naar de volgende gestuurd, elke keer om het puin te ruimen. De leiding van het kerkgenootschap zag hem als een 'boertje' die ze nooit een volwaardige kerk zouden geven, maar die wel goed genoeg was om problemen op te lossen die door anderen veroorzaakt waren.

Maar met de tijd kreeg Mitchell een andere visie dan die de leiding had. Hij voelde absoluut geen verplichting om de 'gevestigde machten' te plezieren en hij kwam er achter dat programma's niet de manier zijn om mensen te winnen. De leiding was altijd gefocust op dingen als zondagsschool en christelijke kampen, maar Mitchell zag dat dit niet de kern van de bediening was, maar meer ter ondersteuning van de kerk. Ook het principe om jonge mannen naar de Bijbelschool te sturen, werd spoedig door Mitchell herzien. Na een paar mannen, die vurig begeerden om iets voor God te kunnen betekenen, naar de bijbelschool gestuurd te hebben, kwamen zij uitgeblust en geestelijk dood weer terug. Vanaf dat moment besloot Mitchell de mannen zelf in de praktijk te gaan trainen.

In 1970 werd Mitchell een andere kerk aangeboden, en hij nam deze kleine kerk in Prescott, Arizona over. Deze kerk van 35 mensen had daarvoor al vele problemen doorstaan. Mitchell vond hier mensen die zich bruikbaar opstelden en zich naar zondaren wilden uitstrekken.

In die tijd was er een grote opwekking gaande onder de hippies en hieruit ontstond de 'Jesus People'-beweging. Deze 'Jesus People' begonnen met duizenden tegelijk door de straten te marcheren. Zij vertelden iedereen dat Jezus hun hart veranderd had en dat Hij hen vrij gemaakt had van drugsverslaving, leegte en doelloosheid. Zelfs enige grote kranten in de Verenigde Staten schreven hierover. 'Time Magazine' verklaarde: "Jezus leeft volop in het radicale geestesvuur van een groeiend aantal jonge Amerikanen. Dit is hun boodschap: de bijbel is waar, er gebeuren wonderen" (Time Magazine, 21 juni 1971). 'Het Beste' verhaalt over samenkomsten in Houston, Texas waar 11.000 jonge mensen naar voren gaan om zich te bekeren en voor Jezus te gaan leven (Reader's Digest, maart 1972). Prescott lag in die tijd op een drukke hippieroute en de kerk bereikte veel hippies met het evangelie.

Mitchell trainde de mensen in de Prescott-gemeente op basis van zijn ervaring. Uiteindelijk was het zo dat de kerk in Prescott in staat was om enkele van deze mannen naar andere steden te sturen om daar nieuwe kerken te beginnen. Zo was de basis gelegd voor een beweging die steeds grotere vormen aannam. De kerken die vanuit Prescott waren uitgestuurd, werden met de tijd sterk genoeg om zelf weer echtparen uit te sturen naar andere steden. Mitchell kreeg geregeld open deuren om in het buitenland kerken te kunnen planten en al gauw gingen er mannen naar onder andere Mexico, de Filippijnen en Australië.

De Deur Nederland

Een open deur in Nederland was er in 1978 in de vorm van een kleine Bijbelstudiegroep in Steenwijk. De groep bestond uit ongeveer 30 personen en verlangde naar een pastor. Eén van de discipelen nam toen de leiding op zich. Mitchell steunde hem in het bouwen van de kerk en haalde hem regelmatig naar Prescott over, naar de halfjaarlijkse Bijbelconferenties. Zo werd de visie van de CFM in de Nederlandse fellowship ingeplant. De kerk verhuisde vervolgens naar Zwolle en begon daar te groeien. Uiteindelijk was ook deze kerk sterk genoeg om mannen uit te sturen naar andere steden. Daarnaast nam Evangeliegemeente De Deur in Zwolle ook de verantwoordelijkheid op zich voor een halfjaarlijkse Europese Bijbelconferentie.

Op dit moment heeft De Deur in Nederland ongeveer 55 kerken. Buiten Nederland heeft de Nederlandse fellowship 27 kerken in onder andere Aruba, Bonaire, China, Curaçao, India, Peru, Polen, Portugal, Rwanda, Sint-Maarten, Zuid-Afrika, Suriname en Tsjechië.

De CFM-gemeenten in Nederland dragen de naam "Evangeliegemeente De Deur". In het algemeen komen mensen niet naar deze gemeente, omdat ze deze kerk leuker vinden dan een andere kerk, ze komen omdat ze door de prediking in een persoonlijk contact gebracht zijn met Jezus Christus. Daarnaast houdt evangeliegemeente De Deur nog steeds vast aan de visie

en opdracht om het evangelie te verkondigen door middel van discipelschap, evangelisatie op straat, muziek, drama, en het uitsturen van echtparen in het zendingsveld.

Evangeliegemeente De Deur Alphen aan den Rijn

Evangeliegemeente De Deur Alphen aan den Rijn is opgericht in augustus 2001 en bestaat in 2021 reeds 20 jaar. De gemeente is in de beginjaren gevestigd door Henk Brusse (2001-2005), waarna het leiderschap via Wolter Alkema (2005-2010) overgegaan is naar voorganger Roger Lanters (sinds augustus 2010) en nu sinds januari 2019 is overgegaan naar pastor Ipe Toren. Onze moederkerk bevindt zich nog steeds in Zwolle. En internationaal valt Stichting Evangeliegemeente De Deur Alphen aan den Rijn, evenals de moederkerk in Zwolle, onder de Christian Fellowship Ministries met wereldwijd meer dan 2.800 kerken in meer dan 150 landen.

Sinds 25 september 2007 staat Evangeliegemeente De Deur Alphen aan den Rijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag als Stichting Evangeliegemeente "De Deur". Tevens is de gemeente als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd.

De activiteiten zijn voornamelijk gericht op het brengen van het Evangelie van Jezus Christus naar de mensen in Alphen aan den Rijn, door ze in contact te brengen met God.

De algemene indeling van deze activiteiten is als volgt:

- van maandag tot en met vrijdag hebben wij ochtendbidstond (tussen 6.30 uur tot 8.30 uur)
- woensdagavond Nederlandstalige kerkdienst met bidstond vooraf (18:30 uur tot 21:00 uur)
- vrijdagavond kerk als verzamelpunt om van daaruit naar het centrum van Alphen aan den Rijn te gaan voor straatangelisatie (18:30 uur tot 19:30 uur)
- zaterdagmiddag kerk als verzamelpunt om van daaruit naar het centrum van Alphen aan den Rijn te gaan voor straatangelisatie (13:00 uur tot 14:00 uur)
- zaterdagavond koffiehuis, waar wij een gospel of een thema film draaien, live muziek brengen of toneel/drama gespeeld wordt waarin een bepaalde thema's centraal staan (18:00 uur tot 22:00 uur)
- zondagochtend Nederlandstalige kerkdienst met bidstond vooraf (11:00 uur tot 12:15 uur)
- zondagavond Nederlandstalige kerkdienst met bidstond vooraf (18:00 uur tot 19:15 uur)
- zondagochtend kinderkerk voor 4-12 jarigen (11:00 uur tot 12:15 uur)

Tevens is er tijdens iedere dienst en ieder koffiehuis kinderopas voor 0-3 jarigen.

In onze kerkdiensten beginnen we vaak met zingen, begeleid door diverse instrumenten. Daarna volgt de prediking door de voorganger. En een oproep om te reageren op de prediking. Daarnaast zijn gedurende het jaar meerdere opwekkingsdiensten, waarbij evangelisten en voorgangers van andere (inter)nationale De Deur gemeentes bij ons één of meer avonden komen preken.

Doel en missie

Evangeliegemeente De Deur heeft als doel het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus, door ze in contact te brengen, en te houden met God. Met elkaar, jong en oud, willen we vorm geven aan een geloofsgemeenschap voor mensen dichtbij en ver weg. We zijn daarin verbonden in ons geloof in God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest, die getuigt in woord en daad van Gods liefde en gerechtigheid.

De internationale fellowship (broederschap), en dus ook de gemeente in Alphen aan den Rijn, geloven in de grote opdracht die Jezus gaf:

Marcus 16:15 "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping."

In gehoorzaamheid aan deze opdracht worden echtparen getraind in de lokale gemeente in Alphen aan den Rijn en worden diegenen die een roeping van God op hun leven ervaren uitgestuurd naar andere steden en landen om daar het evangelie te verkondigen en kerken te planten. Hierbij is het streven dat deze nieuwe gemeente binnen 2 jaar selfsupporting is, wat inhoudt dat zij binnen 2 jaar financieel onafhankelijk kunnen opereren van de gemeente in Alphen aan den Rijn.

In de afgelopen 20 jaar is er vanuit Evangeliegemeente De Deur Alphen aan den Rijn in 2012 een overzeese gemeente opgericht in Grand Bassam, Ivoorkust. Deze gemeente bestaat nog steeds en is inmiddels genationaliseerd.

Wij geloven in God de Vader, Schepper van hemel en aarde. God spreekt tot ons door de Bijbel. Daarom is de Bijbel de leidraad voor ons persoonlijk geloof en het samen gemeentelijk zijn.

Wij geloven in Jezus Christus, Gods Zoon, die voor ons geleden heeft aan het kruis en na drie dagen door God uit de dood is opgewekt. Zo ontdekken wij Gods liefde en mogen wij geloven dat God daardoor mensen hun zonden en schuld wil vergeven, genezing wil schenken en de wereld wil verlossen uit de macht van de boze en het kwaad en ons deel wil laten uitmaken van de nieuwe hemel en aarde.

Wij geloven in de Heilige Geest. Door de Heilige Geest leren wij geloven, worden wij toegerust om christelijk te leven en in beweging gezet om de vruchten van de Geest zichtbaar te maken en de aan ons persoonlijk door de Heilige Geest geschonken gaven te ontdekken en toe te passen.

Wij geloven in een kerk, die deel van het lichaam van Christus is, die tot haar taak heeft om in woord en daad getuige te zijn van Gods liefde voor mensen.

We hebben als doel voor ogen een geloofsgemeenschap die gericht is op groei:

- Groei in een levende relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
- Groei in lofprijzing en aanbidding.
- Groei in de gemeenschap met elkaar.
- Groei in het ontdekken en toepassen van de door de Heilige Geest aan iedere gelovige geschonken gave(n) en taken.
- Groei in het nemen van verantwoordelijkheid om getuige te zijn in woord en daad in onze directe omgeving en wereldwijd van Gods liefde voor de mensen.
- Groei in getal door mensen tot Jezus te leiden, hen bij Gods gezin te voegen, hen te helpen tot volwassenheid te komen en zo op Christus te lijken, en hen toe te rusten voor hun taken in de gemeente en hun levensmissie in de wereld, om zo Gods Naam groot te maken.

Organisatie

Evangeliegemeente De Deur Alphen aan den Rijn bestaat naast de bezoekers en een voorganger uit een kerkenraad. De kerkenraad ondersteunt de voorganger met alle voorkomende zaken, waaronder ook de financiën van de gemeente. Voor hun personalia verwijzen wij u gemakshalve naar de bijlage.

Belangrijke gebeurtenissen voor een gemeente

De drie belangrijkste gebeurtenissen voor de gemeente naast de diensten betreft:

- drama activiteiten organiseren op een andere locatie in Alphen aan den Rijn;
- wekelijkse bijeenkomsten van de jeugd groep;
- het houden van huissamenkomsten in de wijk

Pastoraat

De onderlinge zorg en het omzien naar elkaar is allereerst een taak van de gemeente in haar geheel. Belangrijk hierbij is het samen gemeente-zijn in de plaats. In de gemeente-groei-groep vindt het onderlinge pastoraat aan elkaar als gemeenteleden plaats.

In de wijk zal er een huissamenkomstteam werkzaam zijn. Dit wijkteam bestaat uit een huissamenkomstleider en enkele gemeenteleden. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar, de pastorale -en diaconale zorg in de wijk. Samen zijn zij de ogen en oren van de gemeente in de wijk.

In de pastorale zorg wordt de huissamenkomstteam en de gemeente-groei-groepen ondersteund door de voorganger. De voorganger en de huissamenkomstleider verzorgen de pastorale zorg in geval van ziekte, crisissituaties, rouw en bezoeken aan de gemeenteleden. De pastorale zorg voor de jongeren is een taak van de jeugdleider. Indien nodig worden zij hier in bijgestaan door de voorganger.

Beleidsvoornemens:

- De gemeente groeit in het besef dat omzien naar elkaar en pastorale zorg voor elkaar een taak is van iedereen en voor iedereen.
- De huissamenkomsten zijn een ontmoetingsplek voor omzien naar elkaar en pastorale zorg voor elkaar.
- De structuur van de wijk wordt versterkt.
- Naast het pastoraal huisbezoek wordt door de huissamenkomstleider ook individueel huisbezoek verzorgd.
- Binnen de wijk heeft de huissamenkomstleider betreffende de pastorale zorg een coördinerende taak.
- Voor de uitvoering van de pastorale zorg wordt de huissamenkomstleider bijgestaan door de voorganger en enkele bezoekmedewerkers.
- Het bezoekwerk van de bezoekmedewerkers heeft dezelfde waarde als het bezoekwerk van een huissamenkomstleider.
- De huissamenkomstleider wordt getraind door de regelmatige ontmoetingen met de voorganger. Gezamenlijk dragen ze verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg in de gemeente. Onderling worden ook afspraken gemaakt over de verdeling van de werkzaamheden.

Algemeen toekomstbeeld 2021-2025

De afgelopen jaren heeft voor Evangeliegemeente De Deur Alphen aan den Rijn sterk in het teken gestaan van het uitdragen van de visie en missie. We hebben een echtpaar kunnen uitzenden naar Ivoorkust. Voor het de komende jaren willen we ons richten op het organiseren

van drama, muziek en film activiteiten die ook op andere locaties dan onze kerk plaats zullen vinden. We geven hiermee onverminderd gevolg aan het uitdragen van de visie en missie, zoals ook in de afgelopen jaren is gebeurd.

Kerkdienst

De kerkdienst vormt de belangrijkste kern van het samen gemeente-zijn. Als gemeente komen we regulier 3 keer wekelijks bij elkaar voor de ontmoeting met God en de ontmoeting met elkaar en om onderwezen te worden uit de Bijbel. De kerkdiensten mogen ons helpen om te groeien in onze persoonlijke relatie met God, lofprijzing en aanbidding en het in woord en daad getuige zijn van Gods liefde voor ons mensen. Belangrijk is de gastvrijheid. Op deze manier hopen we dat zowel de gemeenteleden als de gasten zich in onze gemeente welkom voelen.

Verskillende diensten

Zoveel mogelijk worden elke zondag meerdere diensten aangeboden. Als gemeente streven we er naar dat onze diensten ook toegankelijk en herkenbaar zijn voor mensen van buiten de gemeente.

Om de maand zijn er ook zogenaamde opwekkingsdiensten. Deze diensten worden verricht onder leiding van een nationale of internationale voorganger of evangelist.

Preek

Tijdens de kerkdiensten speelt de verkondiging uit de Bijbel een belangrijke rol vanuit het geloof dat God door de Bijbel en de preek tot ons als gemeente wil spreken.

Belangrijke kenmerken van de preek zijn: Bijbelgetrouwe uitleg, hedendaags taalgebruik en een heldere toepassing voor het dagelijkse leven. Het streven dient te zijn dat de preek herkenbaar is voor verschillende leeftijdsgroepen en diverse achtergronden.

Doop

In onze gemeente worden alleen mensen gedoopt die dit wensen te doen vanuit hun persoonlijke overtuiging. De doop is een teken van het begraven zijn met Christus en het opstaan in nieuw leven.

Voorafgaande aan de doop vindt er een gesprek plaats over de betekenis van de doop en de invulling van de liturgie.

Avondmaal

Het Avondmaal wordt 1 keer per jaar gevierd. Als kerkelijke gemeenschap, jong en oud, vieren we samen het Avondmaal. Het Avondmaal is voor iedereen toegankelijk die door de viering van het Avondmaal uitdrukking wil geven aan zijn/haar geloof in God en zich bewust is van wat God voor ons in zijn Zoon Jezus Christus heeft gedaan.

In de viering van het Avondmaal gedenken we, als gemeente, het lijden en het sterven van Jezus en geven we vorm aan de onderlinge gemeenschap met elkaar in de verwachting van Jezus terugkeer.

Kindernevendienst en oppas

De kinderen hebben, naast de algemene diensten, hun eigen zondagschool en kinderkerk diensten. Hierin wordt naast een kinderpreek en object les verder uitgebouwd met drama, poppenkast en een activiteit. Elke dienst wordt de gelegenheid geboden om de kinderen tot 3 jaar op te vangen in een kinderoppas ruimte met de nodige faciliteiten.

Beleidsvoornemens:

- Het plannen van een dag voor onderhoud van het gebouw
- De medewerking van gemeenteleden in kerkdiensten wordt gestimuleerd.

Bijlage 1: Personalia

Personalia van de voorganger en kerkenraad van De Deur Alphen aan den Rijn:

Stichting Beheer Evangeliegemeente De Deur Alphen aan den Rijn

Vestigingsplaats: Alphen aan den Rijn
Adres: Van Nesstraat 8, Alphen aan den Rijn
KvK-nummer: 28117871

Website Alphen adR: www.dedeuralphen.nl

Website Zwolle: www.dedeur.nl, www.dedeurzwolle.nl

Website CFM: www.christianfellowshipministry.com, www.worldcfm.com

Voorganger

Voorzitter: Ipe Toren
Telefoon: 06 – 15 27 67 43
E-mail: imtoren@filtnet.nl

Kerkenraad

Secretaris/
penningmeester: Bas Knijpstra
Telefoon: 06-40766705
E-mail: a.b.knijpstra@solconmail.nl

Bijlage 2: Organogram & structuur gemeente



Bijlage 3: Neven activiteiten

- Diaconie ondersteuning aan leden en niet leden
- Begeleiding van medelanders naar instanties
- Budgettrainingen geven
- Huwelijksbegeleiding
- Drop-outs terug begeleiding naar de maatschappij
- Drop-outs terug begeleiding naar de school
- Drop-outs terug begeleiding naar de werk
- Arbeidsethos weer terugbrengen
- Crisis ondersteuning
- Eerstelijns ondersteuning bij van families bij calamiteiten